



Åren verkar gå allt fortare! Det är "redan" dags för årets epistel.

Vårblommorna kom tidigt i år. En snödroppe på baksidan av huset den 28/2 (till vänster). 9 dagar senare utslagen (till höger).



Inför påsk var det som vanligt tillverkning av tittägg men även mindre figurer i socket.

Birk gjorde en Påskhare.



Sedvanlig äggrullning till påsk. Det man träffar med ägget får man behålla.

I skiftet april-maj kom Siiri på besök och hon fick se RIKTIGA NORRLAND



Här är vi i Kiruna



- och här på promenad över till Finland vid Pello.



I juni var vi på möte med Nordic-klubben på Arlanda.



I september var det dags för träff med Nordic-klubben på Elmiamässan i Jönköping. Som vanligt blev det glasmålning och trevlig samvaro.

Direkt efter Elmiamässan for vi söder ut till en träff med Caravan Club i Prag. Det fanns en trevlig ställplats i Trelleborg där vi kunde vänta på färjan till Rostock.

När vi anlände till Trio Camp var vi nästan ensamma. Men när alla övriga 48 ekipage anlant var det nästan fullt på campingen.



Alla fick två glas och en flaska som välkomst. Vi målade våra som minne av en otroligt trevlig träff.

Vi gjorde en utflykt till benhuset i Sedlec, en förstad till Kutná Hora, som ligger 70 km öster om Prag. En hel källare dekorerad med konst gjorda av skelettdelar!



Den 29 december var det dags för pepparkaksbak med alla våra barn med respektive samt alla barnbarnen hos Annica och Johannes.



God Jul!

&

Gott Nytt



önskar
Tina & Claes



PS Titta gärna in på vår hemsida (www.claes.ehinger.se) för att följa vad som händer hos oss. Där finns rikligt med bilder på våra barn, barnbarn och från våra resor med mera. Uppdateras regelbundet. DS